

Ερωτικά λόγια σε στιχάκια σαν ποίημα για τρελά ερωτευμένους

Διάβασα τα ερωτικά λόγια όλου του κόσμου,
μα να εκφράσουν δε μπορούν τον έρωτά μου, φως μου...
Οι λέξεις φαίνονται φτωχές, να εκφράσουν δε μπορούνε,
αυτά που νιώθω στην καρδιά δε γίνεται να πούνε.
Σ' αγάπησα και σ' αγαπώ ειλικρινά, μωρό μου,
κι έρωτα νιώθω τόσο πια, που χάνω το μυαλό μου!
Σ' αγάπησα όσο ποτέ δεν έχω αγαπήσει,
θα σ' αγαπώ ώσπου η γη αυτή να σταματήσει.
Σε αγαπ' όπως αγαπά μια μάνα το μωρό της
που το 'χει πάντα στο μυαλό, μέχρι το θάνατό της.
Τόσο πολύ που σ' αγαπώ, κανείς δεν το επιτρέπει,
έχω αφήσει πίσω μου τα "θέλω" και τα "πρέπει".
Το έμαθαν πως σ' αγαπώ ο ήλιος και τ' αστέρια
και πως δε θέλω πια ζωή δίχως τα δυο σου χέρια.
Το έμαθε πως σ' αγαπώ μέχρι και η Σελήνη
και όταν είν' ολόγιομη χώρο για μας αφήνει.
Είσαι κομμάτι απ' την ψυχή, αλλά κι απ' το κορμί μου,
και σε ζητάω συνεχώς να είσαι 'δώ, μαζί μου.
Μα δε μου φτάνουν οι στιγμές που'σαι στην αγκαλιά μου
θέλω, μωρό μου, πάντοτε να βρίσκεσαι κοντά μου...

COPYRIGHT © WWW.FILOTIMO.ROCKS

Επιτρέπεται η απολύτως προσωπική χρήση.

Τα στιχάκια αποτελούν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας της συγγραφέως, το οποίο προστατεύεται από τις διεθνείς & εθνικές διατάξεις της νομοθεσίας, (Ν. 2121/1993, τροπ.). Λεπτομέρειες [εδώ](#)...

ΣΥΛΛΟΓΗ 1 ΥΠΕΡΟΧΑ ΣΤΙΧΑΚΙΑ, ΛΟΓΙΑ ΑΓΑΠΗΣ ΜΕ ΝΟΗΜΑ ΚΑΙ ΟΜΟΙΟΚΑΤΑΛΗΞΙΑ





Στιχάκια αγάπης με νόημα

Πώς να σου πω πως σ' αγαπώ,
που τρέμει η φωνή μου,
πώς να σου πω το αίμα σου
πως ρέει στο κορμί μου;
Πόσο, μωρό μου, σ' αγαπώ,
να μάθεις δεν αντέχεις,
για σένα πόσα θα 'δινα
κι εσύ δε με προσέχεις...
Πόσο πολύ σε αγαπώ
δε θα' θελα να ξέρεις,
πόσο πολύ σε νοιάζομαι,
ποτέ μην υποφέρεις...
Πες μου τις λέξεις που χαρά
σου προκαλούν, μωρό μου,
να σου τις λέω, να γελάς
συνέχεια στο πλευρό μου!

Όμορφα λόγια να εκφράσεις την αγάπη σου με στίχους

Ατέλειωτη η αγάπη μου
κι ο έρωτας για σένα·
άραγε νιώθεις μια στιγμή
το ίδιο και για μένα;
Δε γράφεται μ' ένα στίλο,
δε λέγεται με λόγια,
δεν τη χωρούν οι ορισμοί
κι οι ώρες στα ρολόγια...
Την αγκαλιά σου επιθυμώ
μ' όλη τη δύναμή μου·
θα 'θελα να μου ζέσταινες
μ' εκείνη το κορμί μου...



Ποίημα με στιχάκια για την αγάπη

Το "σ' αγαπώ" σου ακριβό,
δε θέλεις να το δώσεις,
το δίνεις στάλα και σταλιά
και το 'χεις κάνει δόσεις!
Πως σ' αγαπώ αν ήξερες
και πόσο μου 'χεις λείψει,
δε θα 'χα για παρέα μου
κάθε βραδιά τη θλίψη...
Το έμαθαν πως σ' αγαπώ
στα όρη τα ραδίκια,
το έμαθε η θάλασσα
και στο βυθό τα φύκια,
το ψιθυρίζουν στο γιαλό
τα βράδια οι γοργόνες...
Δεν ξέρει η αγάπη μου
όρια και κανόνες...

Καληνύχτα, Αγάπη μου...

Μια καληνύχτα και γλυκά φιλιά στα δυο σου χείλη,
και αγκαλιές ένα σωρό, τα 'δες που στα 'χω στείλει;
Κλείνουνε πια τα μάτια μου, θα κοιμηθώ, μωρό μου,
αύριο να υποσχεθείς πως θα 'σαι στο πλευρό μου...

Ρόλο πρωταγωνιστικό στα όνειρά μου να 'χεις,
να νιώθω πως γεννήθηκες για μένα και υπάρχουν.

Κλείνω τα μάτια, δε μπορώ να κοιμηθώ, μωρό μου,
θα 'θελα να με ζέστεινες, να ήσουν στο πλευρό μου...

Καλή σου νύχτα, όμορφε, νύχτα γλυκιά να έχεις·
να μη σε κλέψουν όνειρα, πες μου πως θα προσέχεις...

Καθώς τα μάτια κλείνουνε κι ο ύπνος θα με πάρει,
θα 'θελα εδώ να ερχόσουν, να μου 'κανες τη χάρη...

Μια "καληνύχτα" πώς να πω, έτσι απλά, μωρό μου,
χωρίς να δώσεις πεταχτό φιλί μες το λαιμό μου;

Στείλε, μωρό μου, ένα φιλί, ο ύπνος πριν με πάρει,
με πνίγει πάλι η μοναξιά σ' αυτό το μαξιλάρι...

Θα σε γεμίσω αγκαλιές μέσα στα όνειρά σου,
ώσπου οι ακτίνες του φωτός να μπουν στην κάμαρά σου...

Τ' άστρα μου είναι τα μάτια σου κι ο ήλιος μου συνάμα,
μόνο αυτά όταν με κοιτούν δε λογαριάζω πράμα!

**Πρωτότυπα στιχάκια από
το www.filotimo.rocks!**

**Παράγγειλε κι εσύ τα
στιχάκια που σε
εκφράζουν!**

ΔΙΑΒΑΣΕ ΕΔΩ ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ ΣΤΙΧΑΚΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΣΤΑΣΗ